

# BEIJER NIEUWSBRIEF

## De reünie, nog een paar nachtjes slapen

De aanmeldingen stromen inmiddels binnen. Gelukkig maar. De Beijer-reünie zal minstens zo gezellig worden als de editie van 2010. Wisten jullie trouwens dat de website helemaal vernieuwd is? Dinie (van Stien) heeft er een prachtig kunststuk van gemaakt. Kijk op [www.beijer-soest.nl](http://www.beijer-soest.nl) voor het resultaat. Tijdens de reünie is er van alles te doen. Een hapje, een drankje, een springkussen voor de grote en kleine kids. Maar er zal ook een heuse Beijer-Quiz zijn. Wie weet de meeste feitjes uit de roemrijke geschiedenis van onze familie? Wij hebben wat anekdotes verzameld die wellicht van pas komen tijdens de reünie.

## Beijers aan de bal

De broertjes Beijer waren in hun jonge jaren zeker niet onverdienstelijk op het lokale voetbalveld. Ad, Jan, Toon, Johan, Gerard, en Henk trapt decennialang geregeld af bij BDC (later: SO Soest). De redactie van de Nieuwsbrief heeft alleen broers Jaap en Piet daar niet op de grasmatten kunnen betrappen, maar wanneer we hen per ongeluk gemist hebben, dan horen we het graag! Wanneer je bedenkt dat de aanhang en kinderschare graag op zondag naar de wedstrijd kwam kijken - en natuurlijk een broodje kroket kwam weghappen - dan kun je je voorstellen dat de kantine aan de

### In dit nummer

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| De reünie                      | 1 |
| Beijers aan de bal             | 1 |
| Die onweerstaanbare karbonades | 2 |
| Het goede leven                | 2 |



Bosstraat zeker in de jaren zeventig en tachtig regelmatig op een Beijer-reünie leek. Johan wist zich in de kijker te spelen van voetbalvereniging Limvio. Een heuse transfer zorgde er in de jaren zestig voor dat hij tijdelijk Soest verruilde voor Baarn. Limvio had maar liefst een heel mud kriel hem over. Ook onder de nakomelingen van de broers en zussen bevond zich het nodige talent. Ongetwijfeld het meest succesvol op de groene mat was Peter van Wil. Hij voetbalde een seizoenlang in Spakenburg op hoog niveau bij IJsselmeervogels en wist het daar zelfs een keer tot *man of the match* te schoppen. Hij won er een hele auto vol natte cake mee!

## Die onweerstaanbare karbonades...

Met een gezin van dertien kinderen waren de aardappels niet aan te slepen, dat spreekt vanzelf. Maar oma zorgde er wel voor dat er als het even kon ook een lekker stukje vlees of een smeuijge bal gehakt op tafel stond. De voorbereidingen voor de avondmaaltijd werden in de ochtend al getroffen. En wanneer de pan met karbonades op het vuur stond en het hele huis aan de Beetzlaan zich vulde met de heerlijkste geuren, dan kon het hongerige kroost zich vaker niet dan wel inhouden. 'Als ik er een klein stukje vanaf snijdt, dan merkt vast niemand dat,' heeft zonder twijfel iedere broer en zus wel eens gedacht. Met als gevolg dat de pan tegen etenstijd halfleeg was gesnaaid! Oma werd het zat en zocht en vond een passende oplossing. Zij verloor de pan met



*Oma Beijer lette goed op haar karbonades.*

vlees geen seconde meer uit het oog. En zelfs wanneer zij met opa op de koffie ging bij een van hun broers of zusters, of wanneer ze op pad gingen om boodschappen te doen, nam ze de pan mee. Achter in de auto!

## Het goede leven

De Beijers en hun sigaren. Ze horen bij elkaar als Tom en Jerry, boerenkool met worst en een borreltje bij de koffie. Toen Ad in zijn beginjaren als chauffeur bij het kiepen van een vracht vuil met wagen en al in een greppel gleed, checkte hij dan ook allereerst of zijn sigaren die in cabine lagen niet gebroken waren.

En snoepen, daar hielden en houden de Beijers ook van. Toch was het niet omdat ze weer eens taartjes in de cabine zaten te eten dat Johan en Gerard op een winterdag in de jaren zestig van de weg af raakten met hun vrachtwagen. Nee, ze werden afgeleid door een paar jonge meiden die met wel heel korte rokjes aan het sleetje rijden waren bij het zandgat van Tammer! Waarom deze jongedames in de ijskoude sneeuw alleen een kort rokje droegen, vertelt het verhaal overigens niet...



*Ad met sigaar en accordeon. Links Lucienne en rechts Bert*

*"Ze werden afgeleid door een paar jonge meiden."*